

Kwartaalblad voor en door bewoners
van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard

December 2023 #4

**Het prikkelende
verhaal** van
Milligan's Tattoo

**Op een vliegend
tapijt** de wereld
over

**Een kleine jungle
in de grote stad**

De Boomgaard is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag. Het is voor alle bewoners en ondernemers in de wijk en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 4150 exemplaren.

Uitgave SBOB | Redactie De Boomgaard
Kastanjestraat 2 | 2565 NA Den Haag
Telefoon 06 - 4201 3657 (met voicemail)
info@redactiedeboomgaard.nl
www.bomenbuurtonline.nl
December 2023 | Jaargang 41

Hoofredactie
Raymond Krul

Redactie
Johan van Arragon, Nicky Daved, Marcel Groeneweg, Gerard Kester, Afke Kuyper, Sonja Ludwig, Marije Meijer, Mies Mikx, Marit de Mooij en Inez Post

Concept en ontwerp
Vlijt ontwerp, Annelies Jansen

Foto voorpagina
Sonja Ludwig

© Copyright: Overname van artikelen, foto's of gedeelten daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de redactie en met bronvermelding.

De redactie



Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven, hebben tot doel de lezer te informeren en de discussie levend te houden. Zij geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de SBOB (Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt) of van de redactie weer. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren of te weigeren als naar de mening van de redactie het artikel niet bijdraagt aan een goed leefklimaat in de Bomenbuurt.

Van de redactietafel

Bijzondere verhalen

Hoofredactie



Nieuws is wat afwijkt van wat gebruikelijk is. Het is een van de talloze definities van het begrip nieuws en ze zijn voer voor discussie, want nieuws selecteren blijft een subjectieve afweging. Maar op zoek gaan naar het afwijkende of bijzondere is een houding die ons bij De Boomgaard wel bevalt.

Dat geldt zeker voor Marcel Groeneweg, ons nieuwste redactielid. Hij was al een tijdje gefascineerd door de bonte verzameling (sub)tropische planten op de Valkenboskade, ter hoogte van nummer 522. De plantenverzameling op straat bleek het topje van de ijsberg te zijn. Achter de voordeur van Gijsbert en Esther Kortekaas bevindt zich namelijk een waar tropisch paradijs. Op pagina 6 en 7 lees je Marcell's aanstekelijke relaas over dit stukje jungle in de Bomenbuurt. De foto's voor dit artikel werden gemaakt door Sonja Ludwig, óók een nieuw redactielid. Ze struint graag met haar camera door de buurt en over het strand, op zoek naar mooie plaatjes.

Naast alle aanwinsten hebben we ook een afscheid te betreuren. Onze nestor Johan van Arragon stopt vanaf januari 2024 als vast redactielid – én advertentieverkoper – van De Boomgaard. We zullen hem missen, al heeft hij gelukkig wel beloofd af en toe nog een verhaal voor ons mooie buurtblad te zullen schrijven. Namens de redactie wens ik alle lezers mooie feestdagen toe.

Verschijningsdatum volgende Boomgaard: **13 maart 2024**
Sluitingsdatum kopij of je idee voor een artikel: **21 februari 2024**
Idee voor een artikel? Mail naar info@redactiedeboomgaard.nl

Adverteren?	Formaat	1x p/j	4x p/j
Bij 4150 adressen op de mat en u steunt dit wijkblad. Verschijnt 4x per jaar:	1/8 pag (87,5x63 mm)	€ 65	€ 210
in maart, juni, september en december.	1/4 pag (87,5x131 mm)	€ 100	€ 340
Informatie: info@redactiedeboomgaard.nl	1/2 pag (180x131 mm)	€ 175	€ 600

8

Een kleine jungle in de grote stad



12

Het prikkelende verhaal van Milligan's Tattoo



24

Op een vliegend tapijt de wereld over



En verder in dit nummer

Van het bestuur 4 BiebRubriek 7 Steun De Boomgaard 7 Menselingen in kaart gebracht 7
Muzikale verbondenheid 11 Activiteiten 14 Bloemen voor... 17 Column Michiel van Omme 17
Interview Herman Keppy 19 Een boompje opzetten 20 Column Herman Poelsma 21
Kerstpuzzel 23 Gedacht en gedicht 26 Bestuur en werkgroepen 27 Buurtbeeld 28



Maria Angenent
Voorzitter SBOB

Volop in beweging

Op 24 januari komt de commissie Leefomgeving naar onze wijk voor een werkbezoek. De wandeling, die we eerder deden met wethouder Robert van Asten, zullen we met deze commissie herhalen. Doel is de commissie erop wijzen dat de herinrichting en het bijbehorende budget hard nodig zijn. Waarom heb ik voorzitter Rutger de Ridder hiervoor gevraagd? De commissie adviseert de gemeenteraad over beleidsterreinen als verkeer, natuur, energie en milieu – veel aspecten dus die ook deel uitmaken van de herinrichting. De commissieleden spreken ook over het beleid van het college en de uitvoering daarvan. Het standpunt van de commissie is vaak bepalend voor de meningsvorming in de raad.

Groenwerkgroep

In de vorige Boomgaard vertelden Marion en Tom in de rubriek *Een boompje opzetten* dat alles wat in hun buurt over groen gaat hun interesse heeft. Ze hopen dat bomen worden meegenomen in de plannen voor mobiliteit. Dat komt goed uit want de winkeliersvereniging en wij willen samen met de gemeente meer groen in onze wijk! Hier wordt aan gewerkt door een groenwerkgroep in oprichting. Ben je enthousiast, geef je dan op en kom in de werkgroep!

Ondernemende Bomenbuurt

Ook de ondernemers zijn in beweging, onder meer door de komst van wijnwinkel Grapedistrict en Rafaels Pastry. Eigenaar Rafael komt van de mooie patisserie Hop & Stork, waar hij chef was. Nu heeft hij samen met zijn Charlotte een eigen winkel waar je ook koffie (met heerlijke bonbon) kunt drinken (zie ook pagina 28).

Acaciastraat

Helaas is de speelplek op de Acaciastraat verdwenen en de fietsenstalling zal ook moeten wijken. Samen met de nieuwe huurster hebben we ons best gedaan om ze te behouden, maar het mocht niet baten. Aan de andere kant wordt het gebouw opgeknapt. De nieuwe huurster gaat hier ondernemen en zal de buurt verrijken, zo is de verwachting gezien haar positieve houding.

Schaatsbaan

Tot slot de schaatsbaan op het Kastanjeplein. Deze was vorig jaar een enorm succes dankzij de inspanningen van de Vereniging BIZ Winkelgebied De Fahrenheit, SBOB en de vele vrijwilligers. We zien ernaar uit!

Van het bestuur



Creatieve secretaris en werkgroepleden gezocht

Onze secretaris zal in het voorjaar stoppen. Daarmee is er een vacature voor een secretaris ontstaan. Wil je als jonge – en daarmee bedoelen we jonger dan 50 – buurtbewoner je buurt vertegenwoordigen, meld je dan aan. Er valt de komende tijd genoeg te doen, zoals de herinrichting, verkeer, veiligheid en kennisgroep bewonersparticipatie. We gaan graag in gesprek!

Heb je belangstelling? Stuur dan een e-mail naar info@bomenbuurtonline.nl.

Nieuwe aanpak daklozenopvang



In het voormalige Julianakinderziekenhuis aan de Sportlaan verzorgen GGD Haaglanden, de gemeente en de Kessler Stichting een dag- en nachtopvang voor daklozen. Vorig jaar is dat minder goed verlopen en daarom hebben de organisaties cliënten, professionals en buurtbewoners gevraagd naar hun ervaringen.

Deze evaluatie heeft mede plaatsgevonden op aandringen van de winkeliersvereniging en de SBOB. Conclusie: de aanpak zal dit jaar wezenlijk anders zijn en we zullen ook meer blauw op straat zien, zo is ons beloofd. De doelstelling blijft overeind: mensen niet in de winter op straat laten bivakkeren die (soms zonder hun eigen toedoen) dakloos zijn.

Mocht er toch overlast zijn, dan kun je mailen naar winteropvang.denhaag@legerdesheils.nl of bellen naar 06 159 15 293. Is er direct aandacht nodig? Bel dan de politie via 112.

VALKEN BOS PLEIN



WAT WEET U (NOG) OVER HET VALKENBOS(CH)PLEIN?

Bijzonder plein

Rob Blokpoel heeft samen met andere bewoners de werkgroep Valkenbosplein opgericht om onderzoek te doen naar de geschiedenis van het plein en om verschillende activiteiten te organiseren. Jan de Lange (bestuur SBOB) ondersteunt hierbij. De werkgroep is nu bezig om in december al enkele kerstactiviteiten te organiseren. Heb je nog foto's en verhalen, of wil je je aanmelden als vrijwilliger, mail dan naar robblokpoel@gmail.com.



SBOB

STICHTING
BEWONERSORGANISATIE
BOMENBUURT

BabZ
thuiszorg zoals u wenst



De hoogste **kwaliteit in zorgoplossingen**, afgestemd op individuele behoeften en wensen.

Wij zijn BabZ Thuiszorg.

Meer weten? Kijk op babzorg.nl



Margriet Plezier
Oprichtster BabZ Thuiszorg

Bij ons vindt u o.a.:

- ✓ Particuliere thuiszorg
- ✓ 24-uurs zorg
- ✓ Verpleging
- ✓ Nachtzorg
- ✓ Terminale zorg
- ✓ Persoonlijke verzorging

Thomsonlaan 129 | 2565 JA Den Haag
070 - 239 0105 | info@babzorg.nl

SEGBROEK
UITVAARTVERZORGING

Dag en nacht bereikbaar:
070 362 59 61



Uitvaartwensen vastleggen

Vrijblijvende kostenopgave

Crematie - Begrafenis

Natuurbegraven

Repatriëring

www.segbroekuitvaart.nl

Stadhoudersplantsoen 68



JALABALA
mid-century vintage

Oproep:
foto's
gezocht!

JALABALA VINTAGE start een fotoproject waarbij alle hulp van Hagenezen en Hagenaars welkom is. Doel is een koffietafelboek te maken dat een authentiek beeld geeft van de jaren '50, '60 en '70 in Den Haag. Van de mensen die er woonden, van de kinderen die er speelden en van de ondernemers die er werkten. Van mooie (buiten-)plaatsen en speciale interieurs.

Heb je foto's (zwart-wit of in kleur) die zouden passen in het boek en die ik mag gebruiken? Breng ze dan gezellig langs in de winkel. Of stuur ze op, onder vermelding van je naam, contactgegevens en het onderwerp (wie? wat? waar?) op de foto('s).



www.jalabala.nl

JALABALA VINTAGE
Fahrenheitstraat 671A | 2561 DD Den Haag
+(31) (0)6 25 29 64 02 | vintage@jalabala.nl
Open: vrijdag t/m maandag
van 12.00 - 17.00 uur

BiebRubriek

TEKST & FOTO: Elisabeth Rijlaarsdam

In de BiebRubriek stelt Bibliotheek Bomenbuurt in ieder nummer van De Boomgaard een bezoeker voor. In deze aflevering: **Hans Leurs (57)**.



Welke rol speelt de bibliotheek in jouw leven?

"Dit is de plek waar ik me het beste kan concentreren als ik iets wil leren of iets wil weten."

Wat kom je vandaag in de bieb doen?

"Ik heb *De Telegraaf* en het *AD* gelezen want ik volg Israël op de voet. Daar heb ik een jaar gewoond, dus dat houdt mij nogal bezig in deze roerige tijden."

Wat is jouw favoriete boek aller tijden en waarom?

"Als ik eerlijk ben vind ik alles van Asterix en Obelix goed, behalve de laatste vijf jaar sinds de schrijver en de tekenaar overleden zijn. Verder lees ik graag biografieën, bijvoorbeeld van Ghandi en Golda Meir. Ik ben geïnteresseerd in politici die invloed hebben gehad op de geschiedenis."

Hoe zou je de Bomenbuurt in het kort omschrijven?

"Het is echt een dorp. Met opvallend veel kroegen, echt heel volks ook. Ik vind het leuk dat je vanuit je huis kan wandelen en dan heb je meteen een sfeertje. Ik ben blij dat ik hier woon want ik heb een pesthikel aan het centrum. Sinds ik hier woon kom ik de binnenstad niet meer in."

Steun
De Boomgaard

Dit wijkblad wordt al jarenlang samengesteld en verspreid door vrijwilligers. Het is een belangrijke bron van informatie en verbindt de bewoners van onze wijk met elkaar. Omdat onze financiële situatie de afgelopen tijd een stuk krappere is geworden, zijn we op zoek naar donaties van buurtgenoten zoals jij. Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom. Hoe? Door een bedrag over te maken naar rekeningnummer **NL50 INGB 0002 138 358** t.n.v. Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt o.v.v. 'steun Boomgaard'.

Heb je naar aanleiding van eerdere oproepen al gedoneerd? Dan willen we je hartelijk bedanken!

Menselingen in kaart gebracht



In de vorige Boomgaard schreven we over de Menselingen, de piepkleine poppetjes die Imma Zandbergen en haar kinderen in de buurt verstopten. Onze vormgeefster heeft de locaties in een plattegrond aangeduid, zodat je de menselingen terug kunt vinden. Imma wil wijkbewoners uitnodigen naar elkaar om te kijken: "We hebben in deze tijd denk ik behoefte aan wat aandacht voor het mens zijn, groot en klein. Iedereen is welkom om de Menselingen te bezoeken, met je verjaardagspartijtje, tijdens het blokje om met de hond of op je vaste route naar school of werk."

Imma wil ook nog een oproep doen: "De voorraad Menselingen is bijna op. Wie o wie heeft er Menselingen op zolder liggen (bijvoorbeeld van een oude model-trein)?" Als je ze aan Imma schenkt, geeft zij ze een mooi huisje in de buurt. Imma is te mailen op immazandbergen@gmail.com.

Via de QR-code kun je de plattegrond bekijken op de website van de SBOB.



BLIEK
MAKELAARS

Goudenregenstraat 293A
2565 EV Den Haag
+31(0)70 365 99 05
info@blikmakelaars.nl
blikmakelaars.nl

Verkoper Lavendelstraat 34

"Yvo en zijn team zijn eerlijk en oprecht en hebben ons fantastisch begeleid. Het hele traject ging in goed overleg en de uitkomst was precies waar we op hadden gehoopt. We bevelen Bliek dan ook van harte aan."

NVM funda NWWI



‘Ik probeer het groene leven in de stad terug te brengen’

Wanneer je langs huisnummer 522 aan de Valkenboskade wandelt, dan waan je je even in een (sub)tropische wereld. Zowel op de trottoirs als tussen het hek en het water van de kade groeien namelijk (sub)tropische planten. De Boomgaard vroeg zich af wie onze buurt hiermee zo mooi verfraait.

Het blijkt Gijsbert Kortekaas te zijn, een man die zich spontaan en makkelijk laat interviewen. Gijsbert is werkzaam op de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en heeft daarnaast een enorme passie voor (sub)tropische planten.

De tuin van Gijsbert en zijn vrouw Esther ziet eruit als een jungle, en dan bedoel ik niet dat het een rotzooi is, maar dat je je daadwerkelijk in de tropen waant. Naast zo'n honderdvijftig soorten planten vind je er een hoge vijver waarin een school reuze-koikarpers zwemt. Wanneer is dit allemaal ontstaan? Gijsbert en Esther kwamen in 1992 aan de Valkenboskade wonen. Gijsbert verdiepte zich in planten waarbij de Amorphophallus, beter bekend als de penisplant, zijn favoriet werd. Daarvan heeft hij zo'n honderd soorten en daarmee is hij één van de grootste kwekers in Nederland. Deze staan in een kas bij vrienden in het Westland.

Een kleine jungle in de grote stad



200 spinnen

Gijsbert is een autodidact en leert vooral veel op beurzen en plantenmarkten die hij regelmatig bezoekt. Daar haalt hij ook veel van zijn planten vandaan. Wanneer hij reist, neemt hij altijd wel wat zaden mee naar huis. Daarnaast houdt hij zich ook nog bezig met het kweken van spinnen. Daarvan had hij er vroeger zo'n tweeduizend, en nu nog ongeveer tweehonderd. Gijsbert schreef een boek over vogelspinnen en geeft trainingen om mensen van hun angst voor spinnen af te helpen.

Vroeger had Gijs nog veel meer planten omdat hij ook de tuin van het aangrenzende gebouw onderhield, het voormalig vakbondsgebouw van onderwijsbond AOb. Hij heeft de schutting destijds weggehaald. Gijs kwam in een nachtmerrie terecht toen, na het verdwijnen van de functie van het vakbondsgebouw, hij op een middag thuis kwam en werkers fanatiek bezig waren geweest de tuin leeg te halen. Gijs gooide zijn fiets aan de kant en dook

onmiddellijk de container in. Uren is hij bezig geweest om tussen het puin nog plantenresten, wortels en potten te redden. Hij schudt langzaam zijn hoofd wanneer hij daaraan terugdenkt. Tegenwoordig creëert hij onder andere ruimte in zijn tuin door ladders op de vijver te leggen om daar vervolgens weer planten op te zetten. Ook hangen er manden aan takken van grote planten, waar dan weer andere tropische planten in groeien.

Kleurrijke vogelhuisjes

Aan de voorkant van zijn huis vinden we onder andere Oleander Brugmansia, Kanna, Calla, Agapanthus, Albizea (Perzische slaapboom), Palmen, Acanthus en Pasiflora. Veel ervan zijn geplant in de perkjes rondom de bomen of langs het water. Vaak blijven mensen staan om te kijken, ook naar de diverse kleurrijke vogelhuisjes, die veel bewoond worden in het voorjaar. Ook heeft Gijsbert een vlermuizenkast opgehangen. Hoewel de winters milder worden,

moeten sommige planten wel beschermd worden met plastic of hooi. Meer kwetsbare planten worden binnen gezet door de energieke Gijsbert, die overigens in februari met pensioen gaat en dan van plan is om veel te gaan reizen. Wanneer ik vraag of Gijsbert een bepaalde levensfilosofie heeft, glimpen zijn ogen: "Ik probeer het groene leven in de stad terug te brengen."

Gijsbert geeft aan dat hij een verwondering ervaart wanneer hij naar de natuur kijkt. Deze verwondering ervaart hij steeds opnieuw. Planten geven hem rust, naast de drukke baan die hij heeft. Hij kan zich terugtrekken in de natuur en wordt dan nog steeds gegrepen door dingen die hij weer ontdekt in zijn tuin. Het genieten van groen gunt hij ook andere mensen. Gijs zegt over geïnteresseerde voorbijgangers dat ze altijd welkom zijn. Mij heeft hij inmiddels al geïnspireerd, want na dit interview kocht ik direct een reusachtige bananenplant voor in mijn tuin. ●

Gijsbert verdiepte zich in planten waarbij de Amorphophallus, beter bekend als de penisplant, zijn favoriet werd. Daarvan heeft hij zo'n 100 soorten

Zet uw toekomst op papier bij de notaris!



Matzinger Eversdijk
Notarissen

- Onroerend goed
- Personen- en familierecht
- Ondernemingsrecht
- Erfrecht

Matzingereversdijk.nl

VAN GAS NAAR INDUCTIE
Vraag ons naar de mogelijkheden

Thomsonplein 15 Den Haag
Telefoon 070-3609108

STADHOUDER
ELECTROWORLD.NL

Maak je je zorgen om je kind?

VRIJ SPEL

Praktijk voor speltherapie
vrijspel-speltherapie.nl

Speltherapie • Ouderbegeleiding •
Spelbegeleiding • Oudercurcussussen



INDIAN CURRY HOUSE
Indian Restaurant

Mijn vrouw en ik zijn in januari 2023 als nieuwkomers in dit land begonnen aan een uitdagend avontuur door Indian Curry House over te nemen. We streven er voortdurend naar om nieuwe culinaire verrassingen te creëren die onze gasten in vervoering brengen. Met meer dan 10 jaar ervaring in de Indiase horeca en met oog voor de liefde van de Nederlandse gemeenschap voor de Indiase keuken, hebben we besloten om de authentieke smaken van India te introduceren aan onze gewaardeerde klanten via "Indian Curry House," een restaurant dat al meer dan 12 jaar met trots actief is.

"Indian Curry House" is al een gevestigde naam in de buurt. Als nieuwe eigenaren streven we naar het verder verbeteren van de reputatie en het behouden van het prestige dat het in de loop der jaren heeft opgebouwd. Elk lid van ons keukenteam heeft meer dan 15 jaar professionele ervaring in de Indiase keuken. Zoals u wellicht weet, staat de Indiase keuken bekend om zijn rijke smaken en gevarieerde gerechten. We bereiden voedzame Indiase gerechten door smaken in balans te brengen en gezonde ingrediënten te integreren.

- Wat hebben we voor jou?**
- Een vrij uitgebreid menu voor liefhebbers van vlees, vegetariërs en veganisten
 - Een onbeperkt dinerbuffet van voorgerechten tot desserts
 - Vers eten bij jou thuis bezorgd.
 - Catering voor evenementen die thuis georganiseerd worden

Mis zeker niet ons buffetdiner!

Met oprechte enthousiasme kijken we ernaar uit om u te verwelkomen en u mee te nemen op een authentieke culinaire reis door de smaken van India. Bent u klaar om samen met ons aan dit smaakvolle avontuur te beginnen?

Meer Info:
Thomsonlaan 69, 2565HX, Den Haag
www.indiancurryhouse.nl, Email: info@indiancurryhouse.nl
Ph: +31 (0) 70 363 4036, Whatsapp: +31 (0) 6 49 52 98 23



Muzikale verbondenheid in de Bethelkerk

TEKST: Marcel Groeneweg
FOTO'S: Bethelkerk

Enthousiaste vrijwilligers Gerda, Indra, Maarten, Hanna, Nico en Aziz organiseren elke derde zondag in de maand een muziekmiddag in het Bethelkerkgebouw aan de Thomas Schwenckestraat 28/30: De Bethel Muziek Matinee.

De vrijwilligers doen dit met hulp van Klaas Bruins, de enige professionele kracht van de kerk. Klaas zet zich in voor sociale en culturele activiteiten in de wijk en verbindt mensen met elkaar onder het mom van: *Laten we in plaats van verdeeldheid verbondenheid creëren.* Een Muziek Matinee organiseren doe je niet zomaar, maar de vrijwilligers doen het met passie en liefde voor muziek, én omdat zij zich willen inzetten voor de wijk. De Boomgaard mocht een vergadering bijwonen, en het was mooi om te zien met hoeveel enthousiasme deze groep zich voor dit muzikale festijn inzet, zonder dat ze bezoekers wil laten betalen. Ze doen dit mede voor buurtbewoners die niet de luxe hebben om dure concerttickets te betalen.

elkaar. Bij sommige muziek mag ook gedanst worden. Dan worden de stoelen net zo makkelijk weer aan de kant geschoven. De toegang is vrij en er staat een pot om vrijwillig te doneren of de vrijwilligers te helpen bij het delen van een tikkie.

Professionele akoestiek
Spelen in een sfeervolle ruimte waar een professionele akoestiek heerst, is voor muzikanten ook een prettige ervaring. De Bethelkerk stamt uit 1920 en is uitstekend onderhouden. In de maanden oktober en november hebben buurtbewoners kunnen genieten van een soloconcert van Kateryna Kurylo, een pianiste uit Oekraïne en de bands Drift en Bruno, elk met hun persoonlijke muziekstijlen.



Verschillende genres
De concerten verschillen steeds in muziekgenre, zoals klassiek, jazz, pop, koormuziek en wordt uitgevoerd door uiteenlopende ensembles met een grootte van tussen twee en twintig personen. Ooit opgezet als 'door en voor de buurt', is de kring van musici en bezoekers inmiddels wel wat groter geworden. Er is koffie en thee en na afloop kan gezellig worden nagepraat met de musici en

De Kerst staat weer voor de deur! Buurtbewoners zijn op zondag 17 december welkom om te luisteren – en wellicht stiekem mee te zingen – naar koor De Buren dat klassieke kerstliederen ten gehore zal brengen. ●



Meer weten? Kijk dan op de speciale Facebook-pagina.

De vrijwilligers doen dit mede voor buurtbewoners die niet de luxe hebben om dure concerttickets te betalen

Een prikkelende zaak

Milligan's Tattoo is een laagdrempelige tattoo-shop waar het ook gezellig is. De shop kreeg bekendheid toen het een 'niet reanimeren'-tattoo zette. Gerard Kester ging er langs.



Vier generaties tegelijk stonden er in haar winkel, om hun hechte familieband op hun lichaam vast te laten leggen

Jolanda is bang voor de tandarts. Wat had zij er graag één ontmoet waarbij ze, zonder angstzweet, in de stoel was gaan liggen. Maar deze angst heeft haar wel gebracht tot waar ze nu is.

We gaan een kleine 25 jaar terug in de tijd. Tattooshops zijn donkere achterkamertjes, waar één lampje brandt. Als je het al aandurft een tattoo te laten zetten, moet je ook nog moed verzamelen om naar binnen te stappen. Jolanda heeft iets met tattoos, maar niets met achterkamertjes. Ze wil een shop openen waar mensen naar binnen lopen omdat het ook gezellig is. Eén waar klanten zonder natte oksels in de stoel gaan zitten. Zij wil haar 'tandartsangst' weghalen voor haar klanten.

Licht en vrolijk

In 1999 begint ze als eerste vrouwelijke Haagse tattoo-artiest in een klein pandje in de Reinkenstraat. Een lichte en vrolijke winkel die uitnodigt om binnen te lopen. Geen Devils Pain, Black Serpent of Satans Creation staat er op de gevel, maar Milligan's. Vernoemd naar haar dochter. Het blijkt een naald in de roos te zijn.

Het winkeltje wordt al snel te klein. Na een paar jaar vertrekt Jolanda naar onze buurt. Nu verfraait ze al jaren de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Goudenregenstraat. Een etalage met motoren, engelen, geisha's, je kijkt je ogen uit elke keer. Dagelijks staan er fietsers, rijen auto's en trams in bewondering stil voor de etalage – hoewel het verkeerslicht daar mogelijk ook mee te maken heeft.

Maar deze vriendelijke en lichte winkel heeft er zeker voor gezorgd dat iedereen er makkelijk binnenstapt. Als Jolanda aan het prikken is, zit Ashley klaar om je te helpen, of gewoon voor een praatje. Door het open karakter komen er klanten, die je niet zo één-twee-drie in een tattoo-shop zou verwachten. De jongste die binnenkwam was 12 jaar en de oudste klant 94. Vier generaties tegelijk stonden er in haar winkel, om hun hechte familieband op hun lichaam vast te laten leggen.

Niet reanimeren

Het is 2014. Er komt een vitale dame de winkel binnen met een speciale wens. Zij wil een bijzondere tekst op haar borst laten zetten. "Kan dat hier?" vraagt ze. "Ja natuurlijk", zegt Jolanda "Welke tekst wilt u geplaatst hebben?" Ze geeft een briefje waarop staat: Niet reanimeren. 91 +.

Jolanda vindt het bijzonder dat zij dit mag zetten. Later op social media deelt zij dit speciale moment. De likes lopen op, tot Omroep West ineens voor de deur staat. En even later SBS. Plots wordt er door elkaar geschreeuwd door deskundigen. Dokter Oetker roept dat het niet rechtsgeldig is. Maar dokter Bibber vindt juist weer van wel. Jolanda weet niet wat haar allemaal overkomt. Door het plaatsen van die ene tatoeage buitelt politiek Nederland over elkaar heen. Uiteindelijk heeft minister Edith Schippers in datzelfde jaar de 'Niet reanimeren'-tattoo rechtsgeldig verklaard. De dame in kwestie leeft niet meer. Maar elk jaar komt ze rond december nog even terug. Als een witte kerstengel in de etalage. ●

De dame in kwestie leeft niet meer. Maar elk jaar komt ze rond december nog even terug. Als een witte kerstengel in de etalage



FOTO: Annelies Jansen

Activiteiten in de buurt

Za 16 dec



NatUurtje: De Egel en zijn winterslaap Voor kinderen vanaf 6 jaar

Ook in de stad is er natuur! Leer elk seizoen iets nieuws over de natuur in de buurt. Dit keer komt Ank Reinhardt van de Egelopvang Den Haag wat meer vertellen over egels en hun winterslaap.

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10.00 - 11.00 uur

RESERVEREN VERPLICHT

070 353 69 70 of

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl



Bethel Muziek Matinee

Zo 17 dec

Koor De Buren brengt ons in kerststemming met klassieke en vrolijke kerstliederen overal vandaan.

Zo 21 jan

Marrit van der Weij (piano) en Irma Kort (hobo) spelen een bijzondere mix van composities met verschillende stijlen, eigen composities en improvisaties.

LOCATIE Buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30

TIJD 15.00 uur

KOSTEN Vrijwillige bijdrage

Zo 21 jan

Lunchbios – cinema met nagesprek



It's a wonderful life. George Bailey, een inwoner van het kleine stadje Bedford Falls, wil de wereld zien en grootse dingen doen. Omstandigheden en zijn eigen karakter dwingen hem echter in zijn geboortestadje te blijven om er een, volgens hem, saai leven te leiden. Hij trouwt met zijn jeugdliefde Mary, krijgt kinderen en tracht als bankier op een sociaal bewogen manier het leven in Bedford Falls voor iedereen een beetje aangenamer te maken. Wanneer de zaken slecht beginnen te gaan en het leven hem niets meer te bieden heeft, wil George er een einde aan maken. Zijn engelbewaarder Clarence denkt daar echter anders over en toont hem wat er van Bedford Falls zou zijn geworden zonder zijn inzet.

LOCATIE Houtrustkerk, Houtrustweg 1
TIJD Lunch om 12.15 uur, om 13.00 uur de vertoning

KOSTEN €8,- voor de maaltijd en vertoning

AANMELDEN VERPLICHT

houtrustkerk@gmail.com

Terugkerende activiteiten

Iedere zondag

Bijeenkomst AA (Anonieme Alcoholisten)

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD 10.30 - 11.30 uur

Elke maandag + woensdag

Haags Ontmoeten

Ontmoeten van buurtbewoners in huiselijke sfeer.

LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD 10.00 - 14.00 uur

KOSTEN Koffie en thee gratis, tosti €1,20

Maandag t/m vrijdag

Kunst & Kids Café

Ouders en kinderen van 0 tot 4 ontmoeten elkaar in een gezellige sfeer. De kinderen kunnen binnen of buiten spelen of tegen betaling deelnemen aan leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld peutergym of peutersmuziek.

LOCATIE Acaciastraat 139a (let op: nieuw adres!)

TIJD ma/di/do 8.30 - 13.30 uur,

wo/vr 8.30 - 11.30 uur

KOSTEN €2,50

INFO www.kunstenkidscafe.nl

Iedere maandag + donderdag

Buurtmaaltijd De Bolster

Biologisch en vegetarisch mogelijk
LOCATIE Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2

TIJD Welkom vanaf 17.15 uur

KOSTEN maandag €7,- en

donderdag €6,-

RESERVEREN Vooraf aanmelden, dinsdag: 06-4987 7570 (Magda Oversier); donderdag: 06-4180 7866 (Leonie Schuurman)

Laatste dinsdag van de maand

Strandwandelgesprekken

Samen wandelen op de laatste dinsdag van de maand. Omdat het gezond is en omdat het een mooie manier is om met elkaar in gesprek te raken. De Griekse filosofen deden het al. Wandelend kom je tot elkaar en ook tot de omgeving waarin je loopt. Je hoeft ook niet altijd te praten om contact te hebben met elkaar en met de plek waar je je bevindt. We lopen door alle seizoenen heen, ook om de schoonheid daarvan te zien en te ervaren. Vanuit de Houtrustkerk loopt een prachtig pad door de duinen naar het strand. Daar willen we onderweg misschien ook even uitrusten met een drankje op een mooi terras.

LOCATIE Houtrustkerk, Houtrustweg 1

TIJD 14.00 uur

Aanmelden niet nodig

Iedere 2e woensdag van de maand

Peuterpret

voor kinderen van 2-4 jaar

13 december, 10 januari, 14 februari

Een gezellige ochtend vol voorleespret en knutselplezier voor peuters. Voorlezen kan altijd en overal: thuis, op school en natuurlijk in de bibliotheek. Gekke, leuke, spannende en mooie verhalen prikkelen de fantasie. Ze ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en breiden hun woordenschat uit. En bovendien is voorlezen gewoon gezellig!

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt

TIJD 10.00 - 11.00 uur

RESERVEREN VERPLICHT

070 353 69 70 of

bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl

Iedere 1e vrijdag van de maand

Kom langs bij de boekenbabbel

Iedere eerste vrijdag van de maand komen Bomenbuurters even buurten over boeken in de bibliotheek! Gewoon voor de gezelligheid, om inspiratie op te doen of anderen op een nieuw idee te brengen.

LOCATIE Bibliotheek Bomenbuurt | **TIJD** 10.00 - 11.00 uur

RESERVEREN VERPLICHT 070 353 69 70 of bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl

Cultuur om de hoek

Theater De Nieuwe Regentes

LOCATIE Weimarstraat 63

INFO www.denieuweregentes.nl

en 070 2119988

Vr 8 dec

Amsterdam Klezmer Band



De Amsterdam Klezmer Band bestaat 25 jaar. Dat gaat hen niet in de koude kleren zitten. Die kleren worden in deze show zorgvuldig uitgeschud. De Amsterdam Klezmer Band is geen stilstaand water. De Amsterdam Klezmer Band leeft. Some Kind of Golem biedt rijk en geïnspireerd nieuw repertoire. Van ultieme melancholie tot opzweepende Klezmer. In Some Kind of Golem vertellen zeven eigenzinnige muzikanten, ieder vanuit een eigen perspectief, een dynamisch en collectief verhaal.
TIJD 20.15 uur
KOSTEN €22,-



Wo 13 dec

Monkey King, Dans & Cirque nouveau

Circusacrobaten uit China, Nanjing, met internationale prijzen op hun borst ontmoeten het Nederlands dansgezelschap GROUNDBREAKERS. Samen vertellen ze het verhaal van MONKEY KING: een moderne dansdrama met spectaculaire Chinese acrobatiek.

TIJD 20.30 uur

KOSTEN €25,-

Zo 17 dec

Als 't sneeuwt

Voor kinderen van 2-6 jaar

'Als het sneeuwt' is een aanstekelijke, grappige voorstelling over de droom van de reiziger. Deze voorstelling speelt zich af in en om een levensgrote sneeuwbol en een schilderij. Duur van de voorstelling is ongeveer 40 minuten.

TIJD 11.00 uur

KOSTEN €8,50

Za 10 feb

Talkin' Blues ft. The Delta Ladies



Talkin' Blues brengt naast BB-King nummers ook andere klassiekers van onder meer de Mad Dogs & Englishmen. Blues met hier en daar een stevige rock-rand. Think Woodstock, Mad Dogs & Englishmen, Cocker, Clapton...Laat je meevoeren door de bevlogen zang en dans van de energieke Delta Ladies.

TIJD 20.15 uur

KOSTEN €12,-

Activiteiten in de buurt? Meld het de redactie via info@redactiedeboomgaard.nl

PASFOTO'S

Altijd geslaagd!



OOK VOOR HET ONLINE VERLENGEN VAN HET RIJBEWIJS!

RINGFOTOFOCUS.nl
Thomsonlaan 96 2565 JE Den Haag 070-3638398



duooptiek

Brillen, contactlenzen & zonnebrillen

BLOEIENDE STEM

Durf je stem te laten horen!

Door zingen win je aan gezondheid & zelfvertrouwen

Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.



BLOEMENBUURT
www.bloeiendestem.nl

- Zangles
- Koren
- Zangvakanties
- Mantra zingen
- Stembevrijding

06.12424776



DE KAASSPECIAALZAAK

FAHRENHEITSTRAAT 625, 2561 DC DEN HAAG
TEL. 070 - 363 18 19

WWW.KAASSPECIAALZAAK.NL



Palembang
Indonesisch Restaurant

Working House
Tuesday - Sunday
17:00PM - 22:00PM
Monday Close

PALEMBANG
Indonesisch Restaurant

With a wide selection of Indonesian dishes, we invite you to explore the flavors of the world at our Food Restaurant.

Thomsonlaan 17
2565 KX Den Haag

070-3653881
06-24567136
+31 6 24567136

www.palembangindonesischrestaurant.nl

Bloemen voor...

In ieder nummer van De Boomgaard bedanken we een vrijwilliger die zich voor de wijk inzet met een bos bloemen. Deze keer zijn dat vader en zoon Jasper (48) en Reinder (8) Lindenberg. Zij bezorgen De Boomgaard.



Jasper & Reinder

Voor wie werk je als vrijwilliger en wat doe je?

Jasper: "Wij bezorgen samen De Boomgaard in het deel van de Thomsonlaan tussen de Valkenboskade en het Thomsonplein."

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?

Jasper: "Het is een gezellig klusje om met z'n tweeën te doen. Een paar jaar geleden was het vooral gezellig om Reinder erbij te hebben. Hij deed af en toe een blad in de bus, maar echt snel ging het toen niet. Inmiddels zijn we een geolied team en zijn we meestal supersnel klaar. Maar gezellig is het wel gebleven."

Wat vind je er minder leuk aan?

Jasper: "Voor sommige brievenbussen met een veer moet je goed oppassen, daar is wel eens een vingertje tussen gekomen."

Hoe zou je de Bomenbuurt in één zin omschrijven?

Reinder: "Leuk, of eigenlijk hééél leuk!"

Jasper: "Dat ben ik helemaal met Reinder eens."

Hoe kunnen we van de Bomenbuurt een nóg leukere buurt maken?

Jasper: "Wij hebben het hier erg naar onze zin en hopen vooral dat het zo leuk blijft als het nu is, met veel variatie in winkels, mensen en huizen. Een plek die zowel voelt als een dorp en tegelijkertijd onderdeel is van een grote stad - met ook nog eens de duinen en de zee binnen handbereik. Wij blijven hier nog wel een tijdje, dus met het rondbrengen van De Boomgaard in 'onze' straat komt het de komende jaren wel goed."

Column

Vanuit het Willem Dreeshuis



Michiel van Omme is een van de bewoners van het voormalige Zorghuis dr. W. Drees, oftewel het Willem Dreeshuis. Hij vertelt over zijn ervaringen in de buurt.

Tweede jeugd

De verbouwing binnen loopt op zijn eind. Gelukkig, want ondanks dat verbouwingsgeluiden betekenen dat het allemaal mooier wordt, leidt het soms wel af van je dagelijkse beslommingen. En wie vaak thuis werkt, snapt dat het ook daar niet altijd even handig voor is. Mag je je baas en gesprekspartners weer eens uitleggen dat het allemaal beter gaat worden. Maar het resultaat mag er zijn. Het Willem Dreeshuis begint aan haar tweede jeugd. Wie door het glas van de nieuwe ingang spiekt, ziet een mooie toekomst die zich ontluikt. Tijd nu voor wat meer zichtbaar onderhoud: de vieze gevel wordt aangepakt. Je kent het gezegde wel 'De tijd heelt alle wonden'. Wat je overhoudt is een litteken, dat soms pijn doet als het weer omslaat; maar de wond is op een dag geheeld. Zo ook met het schoonmaken van de gevel, het Willem Dreeshuis heeft het nodige meegemaakt in haar bestaan. De gevel laat haar verleden niet zomaar los. Ondanks de inspanningen van de schoonmakers, blijven de littekens van het leven zichtbaar. Dat was niet verwacht. Er wordt door partijen extra moeite gedaan om het Willem Dreeshuis haar tweede jeugd te geven.

Littekens

Het lijkt wel exemplarisch voor wie ooit dakloos is geweest. Voor wie dit kortstondig heeft meegemaakt, levert dit meestal geen zichtbare littekens op. De onzichtbare littekens van dit leven zijn er wel. Ook hier helpt vaker douchen, meer zeep of harder schrobben niet om ze te laten verdwijnen. Je voelt ze met het veranderen van seizoenen, met verandering van het weer. Misschien is het niet erg, net zoals de jeugd uiterlijk verschilt van ouderen; zodat je kunt inschatten waar iemand staat op de schaal van onbezonnenheid versus levenservaring. Littekens als *reminder* voor ervaringen, in dit geval een ervaring die je nooit meer wilt meemaken. De herinnering aan een leven dat eens was, gelukkig niet meer is en een toekomst die komt.

Geldt hetzelfde voor de littekens aan de buitenkant van het Willem Dreeshuis? Wat minder hard poetsen en ze juist als herinnering aan een ervaringsrijk leven laten zitten? Wat minder mooi misschien, maar wel helpend de historie levend te houden. Want ondanks de tweede jeugd die het gebouw nu krijgt door alle werkzaamheden, blijft het toch een gebouw op leeftijd. En laten we eerlijk zijn, het Willem Dreeshuis is 35 jaar, we moeten juist blij zijn dat ze nu niet in een midlifecrisis belandt.



Ruud Becker
Kunstenaar



BOS OPTIEK
SINDS 1921

Thomsonlaan 40, Den Haag
www.bosoptiek.nl



Saparua, meisje

Molukse verhalen van vroeger tot nu



Saparua, meisje is het zesde boek van buurtgenoot Herman Keppy, het verscheen dit jaar. In het boek bundelt Keppy de verhalen die hij over de Molukken weet te vertellen. Het gaat over de taal, het eten, de opstanden tegen onderdrukkende koloniatoren, over rampen, helden en zijn Molukse 'ooms' en 'tantes'.

'Andere' Molukse verhalen

"Sommige van de verhalen zijn gebaseerd op uniek bronmateriaal, stukken die niemand anders heeft, dat wilde ik niet verloren laten gaan", vertelt Herman Keppy. "Maar ik heb me wel over moeten laten halen, onder meer door mijn vriendin, om dit boek te gaan schrijven. Ik was eigenlijk klaar met de Molukse gemeenschap. Ooit ben ik erin gerold om over de Molukken te schrijven, maar de reacties vanuit de Molukse gemeenschap kwamen me op een gegeven moment de strot uit. Ik heb zelf ook een Molukse achtergrond, maar ik deel niet de frustraties waar veel mensen uit de Molukse gemeenschap in Nederland mee zitten."

Keppy groeide op in Amsterdam-West, en niet tussen de families van Molukse KNIL-militairen die niet erg warm welkom werden geheten in Nederland. "In het verleden heb ik nogal eens dingen gezegd en geschreven die Nederlandse Molukkers niet welgevallig waren. Voor de reacties op dit boek was ik ook een beetje bang. Maar de nare reacties bleven uit. Ik krijg positieve reacties van sommige Molukse mensen."

Andere verhalen

Veel boeken over de Molukken hebben het eiland Ambon in de titel. Keppy koos juist voor een ander eiland, Saparua. Dat is het eiland waar zijn familie vandaan komt, en waar ook een aantal van de Molukkers vandaan komen die kritiek hadden op de Nederlandse overheersers en opstanden ontketenden. Volgens Keppy is het een prachtige, onontdekte vakantiebestemming. Maar vertel dat vooral niet verder. Het 'meisje' uit de titel is Keppy's kleindochter (3), aan wie hij het boek opdraagt. "Ze is natuurlijk nog te klein voor deze verhalen. Maar ik wil

haar andere verhalen vertellen dan die van de hulpeloze Molukker 'die alles overkwam'. Ik wil niet dat het Molukse verhaal blijft hangen in die vreselijke oorlog, de politionele acties en hoe ze hier behandeld zijn. Je moet afrekenen met die geschiedenis en doorgaan. Vooruit."

Indonesië in de Bomenbuurt

Sinds negen jaar woont Keppy in de Bomenbuurt. "Deze buurt is een leuke mix van mensen, je hoort hier alle talen – ook Haags. En er zijn toch best een hoop Indische en Molukse mensen. Een van de weinige Molukse restaurants van Nederland, Sana Sini, zit aan de Thomsonlaan." Ook opvallend: toen Keppy schreef aan zijn vorige boek *Zijn jullie kerels of lafaards?*, over de Indische en Indonesische strijd tegen de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwam hij ook vaak bij de Bomenbuurt uit: "Al die Indische verzetsjongens woonden hier: in de Pijnboomstraat, Populierstraat, Fahrenheitstraat en Sneeuwbalstraat."

Wereldburger

Keppy's band met de Molukken is sterk. Hij komt er graag, en er wonen ooms, tantes, nichten en neven van hem. "Mijn familie heeft me wel eens gevraagd waarom ik geen Indonesiër werd. Dat was in het Soeharto-tijdperk, toen had ik daar niks te zoeken als journalist. Ik ben gelukkig in Nederland, ik heb hier ook mijn familie en mijn kleinkind. Mijn vader is op Java geboren en hij had elke dag heimwee, maar hij heeft het grootste deel van zijn leven in Nederland doorgebracht en al zijn kinderen wonen hier, waarom zou hij teruggaan? Ik zie het zo: we zijn wereldburgers, het maakt niet uit waar je terecht komt. Ik ben blij in de Bomenbuurt, ik ben Molukker en ik blijf ook Amsterdammer." ●

Wij heten u graag welkom in ons
"nieuwe kantoor".

Misschien heeft u het al gezien: ons kantoor is recent grondig gerenoveerd. Onze werkplek is gemoderniseerd, maar uiteraard bieden wij u de persoonlijke begeleiding en service die u al 18 jaar van ons gewend bent.

Bel 070-3923500 om een afspraak te maken voor een vrijblijvend advies over de aankoop, verkoop of taxatie van uw woning, of loop gerust eens binnen bij ons in de Fahrenheitstraat.

Fahrenheitstraat 695 - 2561 DE Den Haag
070-3923500 - www.hansscheidenstra.nl - info@hansscheidenstra.nl



funda



Een boompje opzetten

Voor ieder nummer van De Boomgaard gaan we de straat op om buurtbewoners te interviewen over een actueel onderwerp.



TEKST & FOTO'S: Marije Meijer en Inez Post

Column



Herman Poelsma heeft jarenlang planten- en tuinvragen van luisteraars beantwoord in *West weet het* op Radio West. Hij geeft les op een landbouwschool.

Favoriete hotspot

De redactie van De Boomgaard ging op een kille herfstige maandag de Fahrenheitstraat in om buurtbewoners te vragen naar hun favoriete hotspots in de buurt. We schoten wat mensen aan en vroegen hen: wat is je favoriete winkel, restaurantje of straat?

Jharap Papa komt net van SportCity, waar hij drie keer per week sport. "Mijn favoriete winkel? Allemaal. Het ligt eraan wat je nodig hebt! Koffie drink ik thuis of in de bibliotheek en uit eten ga ik niet. Ik ben 81, met de vergaarde kennis die daarbij hoort. Noem me een levensfilosoof, op YouTube staan zestig lezingen van mij over het leven zelf. Ieder mens is wat hij van zichzelf maakt. Als je een sinaasappelboom in je tuin plant, pluk je geen kokosnoten. Wat je doet, krijg je terug. De Hindoes denken vanuit oorzaak en gevolg en dat probeer ik na te doen. Ik leef daarnaar. Hoe meer kennis, hoe meer inzicht. Hoe meer inzicht, hoe beter je visie. Hoe beter je visie, hoe beter je handelt. Hoe beter je handelt, hoe beter je resultaten. En hoe beter je resultaten, hoe gelukkiger je bent."



'Alle winkels zijn favoriet'



'Gek op kaas van Boele'

Benjamin en zijn vrouw wonen in Canada en hebben heel even tijd. De gure kou op deze maandagmorgen is zelfs voor een Canadees ondraaglijk. "Wij wonen in Canada, mijn vrouw is Canadees, maar ik ben een geboren en getogen Hagenees. Als we in Den Haag zijn komen we altijd even buurten in de Fahrenheitstraat. Mijn favoriete straat? Ik hou van het Spui en de Kneuterdijk, maar de Fahrenheit hoort absoluut in dat rijtje thuis. Uit eten gaan we bij Koemans. Mijn vrouw eet glutenvrij en daar hebben we glutenvrije producten. Dat combineren we dan met onze tweede favoriete winkel: kaasspecialzaak Ed Boele. We zijn gek op de oude Haagse kaas en van die hele oude brokkelige kaas." Lachend: "Kilo's nemen we mee terug naar Canada!"



'Lekkere koffie bij Medellín Secret'

We spreken **Mieke** aan als ze met haar zontje **Koen** van negen maanden in de wandelwagen voorbij loopt. "Wij komen net bij Medellín Secret vandaan, de koffiespecialzaak hier verderop in de straat", vertelt Mieke: "Daar hebben ze lekkere koffie en chocolademelk en ze zijn ook nog goedkoop." De Fahrenheitstraat is het populairst. Bij Koen is de Intertoys favoriet. Mieke komt verder graag bij Bruna, omdat ze daar altijd professioneel geholpen wordt. "En ze hebben er lekker veel!" voegt ze er lachend aan toe.

'Echt een chocoladestraat'

Marie is Engels, maar ze woont in de Bomenbuurt. Ook Marie begint meteen over de chocolade in de Fahrenheit. "Het is echt een chocoladestraat." Ze komt net van Rafaels Pastry, de nieuwe patissier en chocolatier in de straat, waar ze heel enthousiast over is. Vooral de chocolade met karamel kan ze aanbevelen. Voor een hapje en een drankje gaat ze graag naar Café Franklin. Toegegeven, dat is net buiten de buurtgrenzen, maar ze hebben hele lekkere burgers, aldus Marie. Ze wil niet met haar foto in de Boomgaard, want tja: "Bad hairday!" ●

Eetbare natuur

Met kunst in de natuur bedoel ik niet de kunstwerken die door kunstenaars in parken of pleinen worden geplaatst, maar vormen en vergroeiingen bij planten en bomen in de natuur. Een heel bekende is de kronkeltak met Pazen. Meest aangeboden is de kronkelwilg, die makkelijk wortels maakt en die je regelmatig tegenkomt in tuinen. Minder bekend maar in mijn ogen veel mooier is de boom der waanzin (*Corylus avellana* 'Contorta'). Deze ziet kans zichzelf in de knoop te draaien – vandaar de naam.

Bomen kunnen soms heel vreemd groeien. Ga eens kijken bij een oudere kastanje en kijk naar de stam, daar zit een draaiing in. Bij een acacia zien we een diep gegroefde schors en bij een grauwe populier zie je ogen op de stam (moet je maar eens goed kijken).

Ook door ouderdom of vergroeiingen kunnen leuke dingen ontstaan en soms zien we daar hele figuren in. Onderaan deze column zie je een paar voorbeelden daarvan, zoals een heel oude pruim in de Vogelwijk en een vergroeiing aan een boom op de Segbroeklaan. Bij deze laatste lijkt het of een beest de boom omklemt en van een bepaalde hoek lijkt het op een beertje.

Als ik dit schrijf is het nog herfst. Bomen en struiken verkleuren in kleuren die een schilder niet zo mooi kan schilderen, en daarna valt alle blad af. Wist u trouwens dat de boom op deze manier zijn bladgroen spaart voor het volgende groeiseizoen, omdat hij sneller groeit dan hij bladgroenkorrels kan aanmaken? Bladgroenkorrels heeft hij nodig voor de fotosynthese. Ook dat is kunst.

Als de bomen kaal zijn, zie je pas hun eigen vorm en die zijn ook zeker de moeite van het kijken waard, dus kijk in de winter ook eens omhoog. Een fijne winter!



le plateau SHARED DINING & DRINKS

KOFFIE
LUNCH
BORREL
SHARED DINING

OPENINGSTIJDEN
maandag & dinsdag - gesloten -
woensdag & donderdag 16.00 - 23.00 uur
vrijdag t/m zondag 11.00 - 23.00 uur

070 743 5875
Thomsonlaan 100
www.le-plateau.nl
le_plateau_denhaag

Margrietes Handen
massage en triggerpoint-therapie

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich snel weer goed!

Sport-, ontspannings-, zwangerschaps-, voetmassage, Javaanse pidjit en triggerpoint-therapie (geen erotiek).

Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

Vishandel Kleinee
Abeelplein 1 K (Fahrenheitstraat)
2565 XS Den Haag
Wij zijn van dinsdag
t/m zaterdag geopend.

Dé makelaar die blijft verrassen!

Al 100 jaar verrassend goed in Den Haag

Korff de Gidts
Makelaardij

100 JAAR

Van Boetzelaerlaan 1
Den Haag
T 070-3558400
www.korffdegidts.nl

NVM

1 **-d** 

2  ca. 69,4 cm

3 **V=S** 

4  - k

5 

6 

7  **E**

8  **R**

9  **t**

10  **O**

11  -

12  -e

13 **g=k** 

14  **m R**

15 

16 **8x**

IDEE & CONCEPT: Afke Kuyper

Raad-de-plaat kerstpuzzel!



In de hokjes hierboven staan zestien plaatsnamen uit Nederland uitgebeeld. Probeer zo letterlijk mogelijk de plaatjes te lezen, soms helpt het om hardop te zeggen wat u ziet.

De oplossing kunt u sturen naar info@redactiedeboomgaard.nl en maak kans op een mooie prijs!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Op een vliegend tapijt de wereld over



Broodje-aapverhaal

Ik had altijd gehoord dat in een met de hand geknoopt tapijt om godsdienstige redenen expres een fout moest zitten. Dat is nederig en laat zien dat perfectie alleen bij God aanwezig is. Maar dit is een broodje-aapverhaal. Anton vertelt mij dat zo'n tapijt zelfs 20 procent minder waard is. En hij kan het weten. Want hij heeft drie panden. Met heel veel tapijten.

Hoe zit dat toch precies met die tapijtenwinkel op de Laan van Meerdervoort? Boomgaard-speurneus Gerard Kester ging op onderzoek uit.

Ik loop binnen bij AvN, de tapijtenman in de winkelgalerij op de Laan van Meerdervoort. Deze zaak is een kleine twee jaar geleden verhuisd van één pandje naar maar liefst drie. Mijn detective-instinct zegt dat dit verdacht is, want ik zie bijna nooit iemand binnen. Dit moet een dekmantel zijn...

In de hoek achter een gordijn hoor ik praten en timmeren. Dat is mooi, nou kan ik stiekem de coke gaan zoeken tussen de tapijten. Waar moet die zaak anders op draaien?

Het gordijn schuift plots open. Er staan twee mannen, waarvan er één gewapend is met een smalle punthamer. De timmeraar zwaait z'n hamer omhoog en haalt uit op de oude stoel die hij met kleurige en moderne leer opnieuw aan het bekleden is. Daarnaast staat Anton van Nieuwenhoven. Inderdaad de naamgever van AvN.

Paar Perzen

Anton, een vlotte vijftiger van 75, stelt zich voor. Ik krijg geen kans om te vragen onder welke stapel de drugs verstopt ligt. Dat is ook niet nodig. Misschien komt het door de zachte G, maar de woorden glijden uit zijn mond, als een heet mes door de boter. Want zo is het allemaal begonnen: Anton exporteerde ooit Nederlandse koeien naar Teheran en hielp ze daar een boerenbedrijf op te zetten. (de boeren dus, niet de koeien). In Iran zijn tapijten helemaal hot, dus het is niet vreemd dat Anton een paar Perzen naar Nederland liet vliegen. Alleen bij Disney en de Efteling doen die tapijten dat op eigen gelegenheid. Anton moest ze met het vliegtuig versturen, zijn zus verkocht ze. Anton is een kanspakkertje en een bezig bijdehandje. Bij toeval had hij een paar huizen gekocht die opgeknapt

moesten worden. Dat ging zo soepel, dat hij ook maar een aannemersbedrijf op poten zette. En oude meubels opknappen? Tja, dat is toch ook wel heel leuk om te doen.

Mega-kerstboom

Wie van jullie heeft het afgelopen jaar genoten van de mega-kerstboom op het Sneeuwbalplein? Die heeft Anton geleverd. Hij importeert ook kerstbomen, bijvoorbeeld voor het Goudenegenvlein en voor veel meer locaties in Den Haag. Vind 'ie leuk om te doen. Alles waar Anton blij van wordt, pakt hij aan.

Ik had dus gelijk. Die tapijtenzaak is een dekmantel. Een dekmantel voor een rijk en gelukkig leven, waarin werk een hobby is en genieten van kleine dingen een verplichting. Ik heb daar ook nog wat geleerd. ●

'Alleen bij Disney en de Efteling komen die tapijten op eigen gelegenheid. Anton moest ze met het vliegtuig versturen'

AIKIDO IS EEN JAPANESE KRIJGSKUNST GERICHT OP VERDEDIGING. HET LEERT JE OOK OM RUST EN ONTSPANNING TE VINDEN IN JE HOOFD, JE LIJF EN JE BESTAAN. JE LEERT REAGEREN, ANTICIPEREN, GREPEN EN VALBREKEN. EN ER WORDT GEOEFEND MET JAPANESE STOK EN ZWAARD. HET IS NIET ZWEVERIG MAAR JUIST ACTIEF. WAARBIJ RESPECT, BEWUSTZIJN ÉN PLEZIER HOOG IN HET VAANDEL STAAN.

AIKIDO PROBEREN? DIT KAN IN DE FAHRENHEITSTRAAT.

WWW.HEIWAKAN.NL

8 PROEFLESSEN VOOR 20€ IEDER MOMENT STARTEN! INTERESSE? BEL MICHAEL: 06 28 77 86 63

Therapie bij onder meer:

- depressie/somberheid
- burn-out
- stress/angst
- in het hoofd leven
- problemen met/in relaties
- hoogsensitiviteit
- medisch onverklaarbare lichamelijke klachten

workshops yoga en hechting

KLAAR®

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE DEN HAAG

Claartje de Smit - Ieplaan 48 - 2565 LN Den Haag
www.klaartherapie.nl - info@klaartherapie.nl - 06-52372228

ZWAGER IJZERHANDEL BV

75 JAAR 1945-2020

Dé ijzerwaren/gereedschappen/ bouwbeslag speciaalzaak van Den Haag

30.000 artikelen uit voorraad leverbaar

Sneeuwklokjestraat 29-51 2545 GM 's-Gravenhage
Tel 070-312 34 25 www.zwager.net

Volg ons op:

ARE MAKELAARS

TE KOOP

070 30 40 141

are.nl

ARE Makelaars geeft je deskundig advies, bij elke stap: van het zoeken van een woning tot een succesvol bod. Wil je weten hoe we dat aanpakken? Maak een afspraak of kijk op **are.nl**.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.

ARE MAKELAARS

Thomsonlaan 113 | 2565 JA Den Haag | 070 30 40 141 | info@are.nl

Gedacht en gedicht

TEKST: Gerard Kester
FOTO: Sonja Ludwig

Kastanjeplein

Ieder die naar de Appie gaat, weet dat er in de Kastanjestraat een pleintje is waar je kan spelen. Ik weet niet of het iemand wat kan schelen, maar ieder die naar het Kastanjeplein gaat, moet weten dat het eigenlijk niet bestaat. Ja in Hengelo, Berkel, zelfs in Amsterdam. In Nieuwkuijk, Breda, of Rotterdam. Daar kun je het Kastanjeplein bezoeken. Maar in Den Haag staat het nergens in de boeken.

Wij hebben het ooit zelf bedacht, omdat het in de Kastanjestraat lag. Maar dat pleintje is een speciale. Soms met Halloween vertelt Giuseppe di Zambone er zijn verhalen. Over de diertuin die daar zou zijn geweest. Maar eind december is er weer tijd voor: **Het enige echte oud-Hollandse Bomenbuurtse schaatsfeest.** Glibberen, glijden, schaatsen, slippen. Even niet schommelen en niet wippen. Lekker in de buurt, dus reuze fijn.

Op ons eigenste: **Kastanjeplein**



Vrijwilligers gezocht voor de ijsbaan

Ook dit jaar is er weer een (kunstof)ijsbaan op het Kastanjeplein. De organisatie zoekt nog vrijwilligers die voor de duur van minimaal een uurtje kunnen helpen. Interesse? Bel dan met **06 - 3898 1115** (Hans).



Bestuur en werkgroepen Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB)

Voorzitter Maria Angenent
Secretaris Adrie van den Berge
Penningmeester Peter Hoogvliet

Bestuursleden
Jan de Lange
Judith Wentzler
Arjan Schoolderman

Secretariaat
Leen van der Heijdt
(donderdag van 9.30 - 11.30 uur)
Tel. 06 - 4201 3657 | info@bomenbuurtonline.nl

In onze buurt zijn verschillende bewoners actief in werkgroepen. Voor meer informatie kijk op www.bomenbuurtonline.nl

AED Bomenbuurt

Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht.

 **Joost van Mierlo**
info@bomenbuurtonline.nl

Duurzame Bloemen- en Bomenbuurt

De werkgroep richt zich op het duurzame en energiebesparende ideeën verzamelen en delen met bewoners, onder meer door duurzame bijeenkomsten te organiseren, acties en ideeën over groen in de buurt bespreken, warmtescans uitvoeren, bewoners helpen energie te besparen (energiecoaches) en projecten uitvoeren, zoals de verduurzaming en vergroening van het Dreeshuis.

 **Alexandra Tisma**
atisma@xs4all.nl

Egelantier- Berberis- en Aucubastraat (EBA)

De werkgroep werkt aan het leefplezier in de straten rondom het plein van de school De Bonte Vlinder.

 **William Koolschijn**
ebabomenbuurt@gmail.com

Fietsenstallingen bomenbuurt

De werkgroep streeft ernaar om meer stalmogelijkheden in de buurt te realiseren. Ook beheert de werkgroep de fietsenstallingen in de Abeelstraat, Beukstraat en Egelantierstraat.

 **Hans Verboom**
070 3106766
hyverboom@planet.nl

De Haagse worm

Deze groep bewoners weet een goede bestemming voor je GFT-afval: begin een wormenhotel! Met het GFT-afval van 20 deelnemende huishoudens kun je een wormenhotel realiseren. Gezocht: deelnemers, locaties en hotelmanagers.

 **Kien van Rijn**
kienvanrijnvanalkemade@kpnmail.nl

Kastanjeplein

De werkgroep heeft als doel het park leefbaar te houden voor de leeftijdsgroep tot 10 jaar, hiervoor is een convenant afgesloten met de gemeente en omliggende belanghebbenden. Gebreken aan speeltoestellen, overlast, achterstallig groenonderhoud en schoonmaak wordt aan betreffende instanties gemeld. Minimaal één keer per jaar wordt een activiteit georganiseerd op het plein.

 **Hans Verboom**
hyverboom@planet.nl

Kennisgroep bewonersparticipatie

Of en wanneer de Omgevingswet ingaat, blijft een vraag, maar de ontwikkeling naar meer zeggenschap van bewoners over hun eigen buurt is niet meer te stoppen. Hoe kunnen we invloed uitoefenen op plannen van gemeente en projectontwikkelaars en zelf initiatieven nemen? De kennisgroep bestaat uit bewoners uit Bomen- en Bloemenbuurt die participeren in lopende projecten, ervaring opdoen en verzamelen en die weer aan de buurten beschikbaar stellen.

 **Johan van Arragon**
johanvanarragon@gmail.com

Red de populier (actiegroep)

De werkgroep zet zich in voor behoud van het monumentale schoolgebouw De Populier en maakt zich zorgen over de groei van het aantal leerlingen op deze locatie.

 **Sijmen de Goede**
reddepopulier@gmail.com

Verkeer

De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer en de veiligheid in onze wijk.

 verkeersveiligheid@bomenbuurtonline.nl

Vrijmarkt

De werkgroep coördineert jaarlijks op Koningsdag de Vrijmarkt op de Thomsonlaan en het Thomsonplein.

 **Michael Juten**
vrijmarktboemenbuurt@gmail.com

Belangrijke contactgegevens

112 Alg. Alarmnummer
0900 - 8844 Politie
0900 - 8844 Wijkagent

SBOB

STICHTING
BEWONERSORGANISATIE
BOMENBUURT



Chocofeest

www.rafaels.nl

Sinds een paar maanden zijn Rafael en Charlotte vertrouwde gezichten in de buurt. Op de Fahrenheitstraat 611 openen ze Rafaels Pastry, een waar paradijs voor de chocoladeliefhebber. Rafael werkte eerder onder andere als patissier bij Hop & Stork en Huis ter Duin, maar hij had altijd al de droom om een eigen zaak te hebben. Uiteraard spelen Rafael en Charlotte ook in op de feestelijke decembermaand.